

Blijvende herinnering aan

Henny Kamphuis

echtgenoot van

Rie Kamphuis-Eijkelenkamp

geboren op 20 december 1928 te Lonneker.

Het voetbal stond bij Henny centraal.

Het was dan ook op het voetbalveld waar Henny en Rie elkaar hebben ontmoet.

Na 10 jaar vriendschap zijn ze in Enschede getrouwd.

Blij waren ze met de geboorte van René, Mirjam en Jacqueline.

Als vader was pa liefdevol, zeer modern, streng maar rechtvaardig en ondernemend.

Studeren en kennis opdoen was voor hem belangrijk om op de hoogte te blijven binnen zijn vakgebied.

De positieve omgang met mensen, zijn humor, zijn koppigheid, wilskracht en vastberadenheid, heeft hij zijn kinderen meegegeven.

Jarenlang was hij lid van Vogido en Victoria '28 waar hij met veel energie uiteenlopende functies heeft vervuld.

Pa stond altijd voor iedereen klaar.

Klussen was zijn grootste hobby. Hij was een man met gouden handen.

Familie, vrienden en kennissen hebben veel plezier gehad van zijn sterke wil om iets tot stand te brengen.

Sinds de VUT periode stak hij veel tijd in de kaartclub Twente, het oplossen van cryptogrammen, de Twentse spraak en cultuur.

Opa Henny was heel gek met zijn kleinkinderen: Tim, Jay, Boy, Sven en Pim, waarmee hij graag mocht stoeien en donderjagen.

Henny was een man die niet op de voorgrond wilde treden.

Hij was een man van weinig woorden, maar veel daden.

Namens Henny:

GOOD GOAN!