

Een dankbare herinnering aan

## HERMAN KAMPHUIS

Geboren op 19 december 1918 te Hengelo (O)  
en overleden op 23 maart 1987 te Zevenaar.

Na vele jaren samen met ma, kinderen en kleinkinderen, konden wij niet verhinderen dat hij ziek werd.

Het zijn niet alleen de laatste weken voor zijn dood geweest, maar gedurende enkele jaren heeft hij een stille, ongelijke, doch moedige strijd geleverd. Hij kon zich haast niet indenken dat het anders kon zijn, dat hij niet meer zou kunnen genieten van het leven, dat hij ziek zou kunnen zijn.

Zijn geloof, moed, geduld en opgewektheid werden op de proef gesteld.

Het heeft hem bijzonder goed gedaan dat hij, toen zijn lichaam verzwakte, zo'n liefdevolle verzorging thuis mocht ontvangen.

Het is pijnlijk een mens te moeten missen, die je dierbaar is.

Voor Uw blijk van belangstelling tijdens zijn ziekte, voor Uw deelneming en gebed na zijn overlijden, zeggen wij U hartelijk dank.

Jo Kamphuis-Hemmelder.  
Kinderen en kleinkinderen.