



„Treed binnen in de vreugde van uw Heer“

**HERMAN HENDRIK KAMPHUIS**

echtgenoot van ALEIDA BULTHUIS

Hij werd geboren te Lonneker 17 december 1932, waarna hij door het Doopsel in de Kerk van Jezus Christus is opgenomen. Onverwacht ging hij van ons heen te Hengelo op 22 maart 1970, nog voorzien van het H. Oliesel. Velen betuigden hem hun laatste eer tijdens de Uitvaartdienst in de O. L. Vrouwekerk op 25 maart en legden zijn lichaam te rusten op het r. k. kerkhof te Hengelo (O).

---

God, die ons mensen nabij zijt, met U willen wij contact zoeken, nu wij geschokt zijn door het plotseling heengaan van deze goede medemens. We hadden nog zoveel van hem verwacht. Wat betekende hij enorm veel voor zijn vrouw, met wie hij vele jaren in liefde verbonden was. Hij was zo echt vader voor de kinderen, voor wie hij een juiste sfeer en een veilige toekomst wist op te bouwen. En graag wilde hij iets doen voor zijn medemensen. Daarbij, God, had U hem begiftigd met grote ondernemingsgeest. Hij wilde vooruit. Hij kende zijn mogelijkheden om samen met anderen te bouwen aan een ideaal: een eigen bedrijf. Hij was een doorzetter, alle krachten heeft hij daarvoor ingezet; hij mocht ook de vreugde beleven, dat zijn actief-bezig-zijn beloond werd. Bij alle drukte nam hij ook de tijd voor U, God; graag bad en sprak hij als een man van geloof over U en Uw Kerk-gemeenschap. Wij geloven, dat U, God, zijn boeken goed hebt bijgehouden en dat daarin veel mooie dingen zijn opgetekend. Daarom vragen wij U deze trouwe dienaar na een helaas kort, maar werkzaam leven de rust te geven in Uw Rijk van vrede en geluk.

Lieve vrouw en kinderen, we hebben geleefd voor elkaar. Hartelijk dank voor alles, wat we mochten opbouwen. Zet het goede voort en weest voor elkaar een grote steun.