

In onze herinnering en gebed
gedenken wij dankbaar
**HERMANNUS JOHANNES
KAMPHUIS**
echtgenoot van
HENDRIKA MARIA HEERINK

Hij werd op 25 juni 1918 te Beuningen geboren. - In een goed huwelijk van 38 jaar kregen ze 4 zoons.

Hij overleed, gesterkt door het sakrament der zieken, toch nog vrij onverwacht, op 11 september 1989.

De H.Eucharistie bij zijn uitvaart vond plaats in de St.Nicolaaskerk te Denekamp, waarna de crematie volgde te Usselo.



Als we terugkijken zien we vader als een beminnelijke en rustige man.

Altijd in, voor gezelligheid en een goed gesprek.

Zijn sterk geloof was een wezenlijk kenmerk van hem. - Hij was 'n trouw bezoeker van de kerk en de "Gerardusprocessie" te Overdinkel werd in die jaren nooit door hem overgeslagen.

Zo'n 40 jaar geleden vertrok hij, samen met moeder uit de hun zo vertrouwde omgeving naar de "stad".

Hij heeft in die stad, Enschede, tot aan zijn pensioen gewerkt bij van Gend&Loos.

Na deze arbeidzame periode, waarin hun kinderen tevreden en gelukkig opgroeiden, gingen vader en moeder weer terug naar hun dierbare Denekamp. Een gelukkige tijd brak aan. Vader knutselde in zijn schuur en verrichtte talloze werkzaamheden voor iedereen, en natuurlijk voor zijn kinderen, die dan ook nooit een vergeefs beroep op hem deden.

Ook brachten ze vele uren door in de natuur, vaak fietsend, altijd samen.

Naast bovengenoemde bezigheden, vond vader ook altijd tijd voor zijn kleinkinderen, die voor hem 'n voortdurende bron van vreugde waren.

Aan deze gelukkige periode, die toch zo'n 8 jaren heeft mogen duren, is thans een einde gekomen. Na een langdurige ziekte, met gelukkig een kort ziekbed, is hij vredig ingeslapen in de nacht van zondag op maandag.

Wij denken met liefde aan hem terug.

Voor uw blijken van deelneming
betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Kamphuis.