



Dankbaar blijven wij gedenken

Herti Kolbrink - Kamphuis

Zij werd geboren 5 april 1939 in Winsen aan de Alier (Dld.). Sinds 28 maart 1959 was zij gelukkig getrouwd met

BENNIE KOLBRINK

Uit hun huwelijksliefde werden Manuela, Cornelia en Ute geboren en 21 maart 1985 werd zij oma van Robert.

Te jong, 46 jaar oud, moest Herti op 16 november 1985 afscheid van ons nemen. We kunnen haar zo moeilijk missen.

Maar haar liefde en zorg, haar opgewekt karakter en liefde voor alles wat waar en echt is en haar geduldig omgaan met het leven, zoals dat op haar afkwam, zullen diep in onze herinnering blijven voortleven.

We zijn haar dankbaar voor de goede opvang van oma, toen opa zo plotseling van ons heenging. Daarom zal ook zij haar zo node missen, maar ook haar beide zussen zullen een lege plaats ervaren, want zij was zo graag in hun midden.

Na de Eucharistieviering ten afscheid werd ze te rusten gelegd op 20 november 1985 op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Laat ons bidden:

God, mensen sterven, overall om ons heen, toch wennen wij nooit aan de dood. Steeds weer valt er iemand weg die niet gemist kan worden. Het doet ons pijn, telkens opnieuw. Wat kunnen wij U beter vragen dan: genees de wonden die geslagen zijn, bewaar wat niet verloren mag gaan. Laat niemand ongetroost blijven. Geef Herti en allen die gestorven zijn een toekomst bij U in het land van de levenden.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn beminde echtgenote, onze zorgzame moeder, behuwdmoeder, dochter en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Kolbrink

Denekamp, november 1985