



In diepe droefheid en vol liefde zullen wij
blijven gedenken

Jan Kamphuis

echtgenoot van

Alie Heerink

vader van Hans en Marcel.

Hij werd geboren op 4 november 1928 in De Lutte, daar leefde en woonde hij 58 jaar waarvan 26 jaar samen met zijn vrouw Alie. Op 10 april 1987 overleed hij plotseling, nog voorzien van de H. Zalving der zieken, thuis, de plaats die hij zo lief had. Op 14 april d.a.v. werd zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof in De Lutte.

„Midden in het leven zijn wij in de dood”.

Pa was een echte man van de vrije natuur en voor hem kwam de dood letterlijk „als een dief in de nacht”.

Wie kan zijn leven met nog één dag verlengen...?

Hij had nog zoveel plannen, zoveel werk te verrichten, zowel thuis, bij vrienden als in de manege. De paardesport droeg hij een warm hart toe. Hij was er dan ook vaak bij te vinden, evenals die avond van 10 april, nog niets vermoedende van hetgeen nog zou gebeuren die avond....

Niemand deed tevergeefs 'n beroep op hem en je kon altijd op hem rekenen.

Hij leefde zo op z'n VUT toe, maar zelfs dit was niet voor hem weggelegd. Pa was een blijde man, hij had weinig voor zichzelf nodig, zijn gezin was hem alles. Daarvoor heeft hij altijd hard gewerkt. Vader was een godsdienstig man, een man vol werklust. Een natuurmens bij uitstek, die zich uren kon vermaken met zijn stal en de moestuin in de es. Een gezellige prater zowel thuis als bij anderen, ook hierdoor beschouwden vele hem als een vriend. Hij was iemand die nooit van huis ging zonder afscheidsgroet.

Zo zal Pa altijd in onze herinnering blijven voortleven, hij was een voorbeeld voor ons allen en we zijn en blijven trots op hem! Pa, bedankt voor alles.

Voor de vele blijken van medeleven en laatste eer bewezen aan mijn geliefde man en onze zorgzame vader, zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank.

Alie Kamphuis - Heerink

Hans

Marcel

De Lutte, april 1987
Bentheimerstraat 31