



Gedenk in uw gebeden

JAN HENDRIK KAMPHUIS

echtgenoot van

Johanna Hendrika Kamphuis

Hij werd geboren te Losser op 11 juni 1918 en is overleden te Oldenzaal voorzien van de sacramenten der zieken, op 7 december 1976. Wij hebben hem te ruste gelegd op het kerkhof te Rossum op 11 december 1976. Daar wacht hij op de verrijzenis.

Wij moeten ons voegen naar de omstandigheden waarin het leven ons brengt; de dood die het leven beheerst treft zonder keuze, zonder regelmaat, nu hier dan daar, wie het ook mag zijn. Hoe zwaar valt ons het verlies van vader. Moeder zal hem missen de trouwe echtgenoot die vreugde en zorgen met haar heeft gedeeld in blijdschap en tevredenheid van hart. Hij wist woorden van troost te vinden, ook in zijn eigen lijden dat hij droeg met een voorbeeldig geloof en geduld. God heeft hem getrouw bevonden en zal hem de kroon des levens geven.

Lieve vrouw en kinderen. Weest niet al te zeer bedroefd. Wij zullen elkaar in liefde weerzien bij God. Van uit de hemel blijf ik over jullie waken.

Marla, Moeder van Altijdurende Bijstand,
bid voor ons.

Voor uw blijk van deelneming betoond na het overlijden van onze lieve man en vader, zeggen wij u onze hartelijke dank.

J. H. Kamphuis-Kamphuis
en kinderen

Rossum, december 1976
Irenestraat 4