

Gedenk in Uw gebeden  
**JAN HERMAN KAMPHUIS**

echtgenoot van  
**Hendrika Eertman**

Geboren te Denekamp 28 februari 1896.  
Hij overleed op 1e Kerstdag 1980, nadat  
hij de Sacramenten der zieken had ont-  
vangen. We hebben zijn lichaam aan de  
aarde toevertrouwd 29 december d.a.v.  
op het R.K. kerkhof te Ootmarsum.

Zorgzaam en arbeidzaam in grote een-  
voud heeft hij geleefd. Hij heeft gewerkt  
zolang zijn krachten het toelieten.

Vader was een aangenaam mens die met  
iedereen kon praten. Hij hield van gezell-  
igheid en bleef steeds geïnteresseerd in  
wat er om hem heen gebeurde. Voor moe-  
der was hij een trouw en zorgzaam echt-  
genoot. Voor zijn kinderen blijft hij een  
vader om trots op te zijn. Het is jammer  
dat zijn kleinkinderen, waar hij alles voor  
over had, niet meer kunnen genieten van  
hun lieve opa. Wij zullen hem allemaal  
missen. Zijn geloof was gezond en sterk.  
Liefste vrouw en kinderen, wij hebben 't  
ondanks zorg en moeilijkheden samen  
fijn gehad. Hartelijk dank voor alles. Ik  
weet dat jullie nu erg verdrietig zijn,  
maar God heeft mij geroepen. Daarom  
moeten wij zeggen :

Het is goed Heer.

Wij danken U hartelijk voor Uw belang-  
stelling en medeleven die U betoond heeft  
na 't overlijden van mijn lieve man, onze  
vader en opa.

**FAMILIE KAMPHUIS**

Ootmarsum, december 1980  
Almelsestraat 49a