



*Verdrietig zijn we
om je heengaan,
trots zijn we op wie
je voor ons was.*

In liefdevolle herinnering aan

Johan Kamphuis

echtgenoot van Marie Ruel

Hij werd geboren op 5 oktober 1919 te Agelo en is overleden op 5 februari 1999 te Agelo. Op 9 februari hebben we afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te Ootmarsum.

Pa z'n hele leven stond in het teken van de boerderij. Van jongsaf heeft hij alle dagen volop genoten van de ontwikkelingen in de landbouw en was altijd druk bezig het bedrijf aan te passen. Met grote liefde verzorgde hij het vee en het land. Het was voor hem moeilijk te accepteren dat z'n lichamelijke krachten afnamen en hij bepaalde werkzaamheden niet meer kon doen. Ondanks zijn zorg voor het bedrijf genoot pa ook volop van het gezinsleven. Hij was er trots op dat zijn kinderen allen hun plek hadden gevonden en heeft ook volop genoten van het 40-jarig huwelijksjubileum dat we vorig voorjaar samen mochten vieren. Er werd altijd tijd gemaakt voor uitstapjes en

genoot hij ook van de vakanties met ma en dagjes uit met kinderen en kleinkinderen. Het liefst stond hij met een schop of hark in de tuin en maakte met iedereen een praatje. Het was voor hem moeilijk te accepteren dat mensen uit zijn naaste omgeving wegvielen. Pa was een gelovig mens. Hij ging trouw elke zondag naar de kerk, waar hij jarenlang als collectant actief is geweest.

"Dag lieve opa, we vinden het jammer dat we je zo kort hebben gekend. Je was zo trots op ons."

Je kleinkinderen

Pa wij zijn zeer bedroefd dat je niet meer bij ons bent. Een grote, lege en stille plek blijft achter. In een blijvende herinnering aan het vele goede dat je ons hebt gegeven, nemen wij afscheid.

Marie en kinderen"

Voor uw blijken van medeleven na het zo onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa zeggen wij u oprecht dank.

M.E. Kamphuis - Ruel
kinderen en kleinkinderen

Agelo, februari 1999
Dusinksweg 6