



Gedenk in uw gebeden

Johan Gerhard Kamphuis

weduwnaar van

MARGARETHA ALBERTINA RUTGERS

Geboren te Lonneker 19 mei 1902. Voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken is hij vrij onverwachts op 28 juni 1976 overleden in het ziekenhuis „De Stadsmaten” te Enschede. Na een Requiem in de parochiekerk te Glanerbrug op 1 juli 1976 vond de crematie plaats te Usselo.

Hij was vroeg weduwnaar en is dat gebleven. Dit heeft grote invloed gehad op zijn leven. In zekere zin eenzaam, werd hij door zijn omgeving niet alleen gelaten. Steeds waren er weer mensen bij wie hij zich thuis kon voelen. Hij was daar ook dankbaar voor. Wij hopen dat hij nu voorgoed thuis mag zijn bij God.

God, in uw ogen leeft alwie gestorven is. Voor U vergaat dit lichaam niet, maar wacht een beter lot. Wij vragen U: neem uw dienaar op bij hen die reeds bij U zijn, en uitzien naar de dag van de verrijzenis.

En als hij in dit leven jegens U tekort geschoten is, wees dan mild en maak hem vrij van schuld. Door Christus onze Heer. Amen.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn beminde vader en onze huisgenoot, be-tuigen wij onze hartelijke dank.

H. B. Kamphuis
Fam. van der Woning