

Ter dankbare herinnering aan

JOHANNA KAMPHUIS

Zij werd op 21 februari 1903 te Noord-Deurningen geboren. Na vele jaren voor haar broers gezorgd te hebben, verbleef zij de laatste jaren van haar leven in het verpleeghuis te Denekamp. Op 7 juni 1982 overleed zij aldaar. We hebben haar lichaam op 11 juni op het R.K. kerkhof te Noord-Deurningen aan de aarde toevertrouwd.

Gezegend zij God, die bij ons is in alle omstandigheden van het leven. Als het lijden van Christus ons in hoge mate ten deel valt, zal ook de vertroosting in Christus overvloedig ons deel zijn.

Dit is de roem van de overledene: het getuigenis van haar geweten, dat zij in eenvoud van hart en in oprechtheid voor God niet naar egoïstische en wereldse beginselen maar in Gods wegen haar dagen heeft geleefd.

Ja zegevierend heeft
zij d'aardse strijd gestreden.

gedenk o vrienden
haar ziel in uw gebeden.

Onze Vader - Wees Gegroet
Moge zij nu bij God leven.

Wij waarderen het bijzonder en zijn u dankbaar, dat u bij de uitvaart van de overledene aanwezig was en haar naar haar laatste rustplaats hebt begeleid.

Kerkbestuur
St. Jozefparochie

Noord-Deurningen, juni 1982.