

Ter herinnering aan
Johanna Gerarda Kamphuis

echtgenote van Johannes G. Reimerink
moeder van
Bernadette, Fraus, Jan, Marianne en Hans

Geboren op 12 september 1916 te Looneker,
overleed zij na een langdurig en moedig ge-
dragen ziekbed op 26 november 1980 te Enschede,
voorzien van het Sacrament van de Zieken en
vond op 1 december d.a.v. de krematie plaats
te Usselo.

Zij blijft in onze herinnering achter als een
vrouw, die erg betrokken was bij andere mensen.
Haar leven was een zich inzetten voor haar man
en kinderen. Daar lag haar grote zorg en liefde.
Hen wilde zij alle leed sparen.

Ook tijdens haar langdurig ziek-zijn was zij een
moedige vrouw, die nooit opgaf om de gevolgen
van haar ziekte te overwinnen. Tot het laatst
toe liet zij er zich niet onder krijgen. Op de
vraag: hoe is het, was haar steevaste antwoord:
het is goed, ook al had zij nog zoveel pijn.

Zij vond kracht in haar geloof in God.
Lieve man en kinderen, het was fijn met jullie
samen te zijn.

Dank je wel voor jullie zorgen en liefde.
Lieve vrouw en moeder, met grote dankbaarheid
zul je in onze herinnering blijven voortleven.
Moge God je eeuwige vrede en vreugde geven.

Voor Uw blijk van medeleven dat wij hebben
ondervonden bij de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en zorgzame mamma en
oma

Johanna Gerarda Kamphuis

betuigen wij U onze welgemeende dank.

J. G. Reimerink

Enschede, 1 december 1980