



Dankbare en blijvende herinnering aan

## Johanna Gezina Kamphuis

sinds 2 juli 1991 weduwe van  
Johannes Lambertus Oude Nijhuis

Zij werd 27 mei 1913 geboren op „Möلمان“ te Beuningen en overleed, na een liefdevolle verzorging in het Verpleegcentrum „Twente Oost“ te Losser, op 15 december 1995. We hebben 20 december biddend afscheid van haar genomen tijdens de viering van de H. Eucharistie en haar daarna bij vader begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Als oudste uit een groot gezin moest ze al jong leren en ervaren wat zorgen en werken betekenen in een mensenleven. Ze heeft het dan ook nooit verleerd.

Na het huwelijk met vader op 21 oktober 1947 gingen mensen haar „Gröne Anneke“ noemen. Marietje, Annie, Ine en José werden geboren.

Zij en ook haar schoonzoons blijven haar herinneren als een zorgzame en lieve moeder.

Ze heeft in haar leven hard gewerkt, zowel in het voor- als achterhuis. Ze molk er de koeien en werkte mee op het land.

Altijd was ze bezig en daarom altijd thuis.

Toen Marietje met Jan op het ouderlijk huis ging trouwen en Arjan en Simone werden geboren, bleef het leven harmonieus verlopen.

De tien kleinkinderen zullen een belangstellende en fijne oma missen.

Na het overlijden van vader viel er veel zorg voor haar weg en begon zij de eenzaamheid te voelen.

Haar lichamelijke- en langzaamaan ook haar geestelijke gezondheid gingen achteruit.

Opname in een verpleeghuis werd nodig. Iedere dag werd ze door haar kinderen bezocht. Zo ziek als ze soms was, klagen bleef haar vreemd.

Haar 82ste verjaardag mocht ze er nog vieren. Deze laatste geboortedag zullen we niet gemakkelijk vergeten.

Nu ze is overleden, zeggen wij haar en God dank voor de liefde die zij ons heeft gegeven. Moge het licht van Kerstmis haar verlichten en moge zij vader ontmoeten in het eeuwige Licht.

Moeder, rust in vrede en zalig kerstfeest.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze zorgzame moeder en fijne oma betuigen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen