



Dankbare herinnering aan

Johanna Maria Kole-Kamphuis

weduwe van
Wilhelmus Johannes Kole

Ze werd op 15 april 1910 in Oldenzaal geboren. Na een welbesteed leven is zij op 24 oktober 1991, gesterkt door het sacrament van de zieken, overleden in het ziekenhuis Twenteborg te Almelo.

Op 28 oktober hebben we haar, na de gezongen requiemmis in haar parochiekerk te Zenderen, begraven bij haar man op het parochiekerkhof aldaar.

.....

Anne Kole, zoals ze door de meeste mensen werd genoemd, was een bijzonder vriendelijke en hartelijke vrouw, die veel belangstelling had voor haar omgeving, die graag met mensen omging en bij wie iedereen zich gemakkelijk thuis voelde.

Mede door haar opgeruimd karakter kon ze de tegenslagen die ook zij in het leven heeft gekend, met niet al teveel moeite accepteren en overwinnen. Ze was een bijzonder zorgzame echtgenote voor haar man, die ze tijdens zijn ziekte met veel liefde heeft verzorgd.

Klein, maar dapper heeft ze zich in het leven staande gehouden.

Ze zocht nooit haar eigen belang of haar eigen gemak, ze heeft zich altijd opgeofferd voor haar gezin en was voor haar kleinkinderen de lieve oma, van wie ze allemaal erg veel hielden.

In de herinnering van haar kinderen blijft ze voortleven als de moeder die voor allemaal, zonder uitzondering, heel bezorgd was, maar op zo'n manier dat het nooit gevoeld werd als bemoeizucht. Hoewel ze in een andere plaats werd geboren en opgroeide heeft ze zich in Zenderen altijd helemaal thuis gevoeld. Ze ging graag met de plaatsgenoten om en ze was heel prettig in de gewone menselijke contacten. Ze maakte graag een praatje met de buurtgenoten en iedereen mocht haar om haar prettige en vaak heel humoristische opmerkingen.

Haar kinderen en kleinkinderen zullen haar erg missen, maar kunnen tegelijk met dankbaarheid terugkijken op een tijd waarin ma en oma enorm veel voor hen hebben betekend. Zij kunnen haar nu veilig uit handen geven en toevertrouwen aan God, die ook voor deze gelovige vrouw ongetwijfeld een goede plaats heeft bereid in zijn Rijk van vrede en geluk.

Voor uw meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma zeggen we U heel hartelijk dank.

Familie Kole

Zenderen, oktober 1991