

Voor allen, die haar gekend hebben, moge dit een vrome en dankbare herinnering zijn aan

JOHANNA KAMPHUIS

weduwe van

HERMAN NIJHUIS

Zij werd geboren 24 juli 1882 in De Lutte. Gesterkt met de Ziekenzalving en H. Eucharistie is zij op 1 mei 1973 in De Lutte overleden. Haar lichaam hebben wij begeleid naar haar laatste rustplaats op het Kerkhof in De Lutte op 5 mei 1973.

„Ora et labora”. Bid en werk, dat was de richtlijn voor haar leven. Werken: tot een paar maanden voor haar sterven zij blind werd; bidden; heel haar lange leven, dat ook zijn zorgen en moeilijkheden gekend heeft, toen zij alleen voor haar kinderen moest zorgen, maar zij leefde in een groot Godsvertrouwen. Dankbaarheid sierde haar voor de vele en goede zorgen, die zij thuis mocht ondervinden, dankbaarheid ook aan God en zo kon zij op de avond van de Ziekenzalving uit de grond van haar hart zeggen: ik ben zo gelukkig als een engel.

Deze trouwe vereerdster van Maria — haar rozenkrans was haar dagelijkse wapen, Kevelaer was haar zeer dierbaar — ging op de eerste dag van de Mariamaand over naar het andere, eeuwige leven, waar zij het Eeuwige Licht mag aanschouwen.

H. Maria wees haar voorspraak.

Voor uw bliken van medeleven en deelneming, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zeggen wij U onze oprechte en hartelijke dank.

Uit aller naam:

FAMILIE H. NIJHUIS

DE LUTTE, mei 1973
Rhododendronlaan 8