

Wil in dankbaarheid gedenken

Johanna Theodora Maria Kamphuis

Derde Ordelling van St. Franciscus.

Geboren te Enschede op 12 mei 1902.

Meerdere malen gesterkt door het H. Sacrament der zieken is zij aldaar in de Vrede van Christus overleden op 5 juni 1990. - Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben wij op 8 juni afscheid van haar genomen.



Zij was 'n diep-godsdienstige vrouw. Door een ernstige kwaal, welke zij als jong meisje kreeg, moest zij haar levensideaal om kloosterzuster te worden na korte tijd opgeven.

Als oudste van 10 kinderen is zij zich toen gaan inzetten voor het gezin. Vooral door de langdurige ziekte van moeder kwamen veel huishoudelijke taken op haar neer. Haar ouders verzorgde zij tot aan hun dood, maar tegelijk was zij altijd in vele kleine

dingen dienstbaar aan haar medebewoners in het Redemptoristenpark in Glanerbrug.

Bescheiden en blijmoedig van aard was zij tevreden met alles en geheel onthecht aan het materiële.

Alles kon zij missen en wát ze had schonk ze weg aan goede doeleinden. - Zo leefde zij geheel volgens de geest van St. Franciscus en was ook voor haar Christus in de Eucharistie de grote Krachtbron en Maria's dienstbaarheid haar voorbeeld.

Moeilijk waren haar laatste levensjaren door het afnemen van haar geestelijke krachten. Nu zij verlost is uit dit lijden mogen wij vol vertrouwen bidden: God, onze Vader, wij danken U voor de wijze waarop Anna in al haar eenvoud ons het Christen-zijn heeft vóórgeleefd. Wil haar nu opnemen in Uw Eeuwige Liefde, waarnaar zij zo hoopvol heeft uitgezien, om voor ons ten beste te spreken totdat wij allen in U verenigd zullen zijn.

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en meelevens.

De familie.