



Ter dankbare herinnering aan  
**JOHANNES KAMPHUIS**

echtgenoot van  
**Geertruida Johanna Kemna**  
eerder weduwnaar van  
**Gerharda Maria Oude Nijhuis**

Hij werd op 18 december 1904 in Lonneker geboren. Na een welbesteed leven is hij op 6 juni 1983 plotseling overleden in zijn woonplaats Hengelo Ov. Op 9 juni waren we in de O. L. Vrouwekerk bijeen voor zijn afscheid. Daarna hebben we hem voor zijn crematie naar Usselo begeleid.

---

Een goede mens is van ons heengegaan. Een man van weinig woorden maar met een hart van goud. Stil en bescheiden leefde hij met zijn vrouw, voor wie hij de steun en toeverlaat was. Ze zorgden voor elkaar en hadden veel steun aan elkaar. Vooral de laatste jaren toen zijn gehoor en gezichtsvermogen minder werden, was zijn vrouw voor hem een liefdevolle helper. Maar ook op zijn neefjes en nichtjes en hun kinderen was hij erg gesteld. Hij kon met iedereen overweg in de familie, in de buurt en op zijn werk. Hij stond altijd klaar om te helpen en wilde soms meer dan hij kon. Zijn tuin was alles voor hem. Daar vond hij zijn vreugde en ontspanning, het was zijn lust en zijn leven. Dagelijks liep hij vele malen de tuin in en genoot van alles wat er groeit en bloeit. De vogeltjes waren zijn vrienden, waar hij - zoals

eens Sint Franciscus - mee sprak en heel liefdevol mee omging. Daar, midden in zijn lievelingsplek, is hij plotseling naar God gegaan. Een zachte dood, die hem veel leed en pijn bespaarde. Hij was een oprecht gelovige mens die tot het einde toe in alle eenvoud God diende en zijn leven aan Hem opdroeg. Moge diezelfde God zijn trouwe dienaar nu opnemen in Zijn woning van licht en vrede.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,  
bid voor hem.

Voor Uw medeleven na het plotselinge heengaan van mijn lieve zorgzame man, zeg ik U van harte dank.

H. G. J. Kamphuis-Kemna

Hengelo Ov, juni 1983