



Gedenk in uw godvruchtige gebeden

*Johannes Kamphuis,*

echtgenoot van

ALEIDA KAMPHUIS.

Hij werd geboren te De Lutte 10 september 1891 en overleed aldaar na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der stervenden 13 Maart 1956 en werd aldaar 16 Maart begraven op het r.-k. kerkhof.

---

Benauwdheden hebben mij overvallen en er was niemand die mij helpen kon. De ziekte bracht mij dagen vol van lijden en smarten, nachten vervuld van kwelling en ellende.

Heer, God, heilige Vader, wees gezegend nu en in eeuwigheid, want gelijk Gij wilt, zo is het geschied, en wat Gij doet is welgedaan.

Beste vrouw, draag deze beproeving in geduld en overgave aan Gods Wil.

Mijn kinderen, eert uw moeder geheel haar leven en draagt zorg voor haar en vergeet niet voor mijn zielerust te bidden.

#### GEBED

Heer, wiens barmhartigheid oneindig is, wil de eeuwige rust verlenen aan de ziel van Uw dienaar Johannes, die Gij ten koste van Uw dierbaar bloed hebt vrijgekocht.  
Amen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

.....  
H. J. Berning, de Lutte