



Een dankbare en blijvende herinnering aan

Johannes Alphonsus Maria Kamphuis

weduwnaar van Klara Heidemann

die op 12 november 1907 in Enschede
geboren werd.

Op 7 maart 2000 overleed
hij in het Dr. Ariënshuis te Glanerbrug.

Op 10 maart hebben wij hem,
na de Uitvaartdienst in de kapel
van het Dr. Ariënshuis te Glanerbrug,
te rusten gelegd op de
Westerbegraafplaats te Enschede
in het graf bij zijn echtgenote.

Lieve vader,

Je hebt het in je lange leven niet altijd
gemakkelijk gehad.

Je hebt het door je eigenzinnige karakter
vaak moeilijk voor jezelf gemaakt,
en daardoor voor anderen.

Toch geloven wij dat je bedoelingen in het
diepst van je ziel zuiver en goed waren.

Wie zijn wij!

Mogen zij die je gaan begeleiden naar je
volgende leven, je werkelijk begrijpen.

Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en uw
medeleven bij zijn afscheid.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen