

In dankbare herinnering aan
JOHANNES BERNARDUS KAMPHUIS
echtgenoot van
Geertruida Josephina Theresia
Koertshuis

Hij werd geboren 24 augustus 1926 te Losser en door het Doopsel opgenomen in het Verbond van Jezus Christus. Hij overleed, gesterkt door de Heer met de genade van de heilige Geest, 14 februari 1984 in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal. Na de Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 17 februari d.o.v. werd zijn lichaam in Usselo gecremeerd.

"Ik ben er zelfs van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, waarvan de openbaring ons te wachten staat". (Rom. 8. 18)

Na een lang ziekbed is hij gestorven. Wij zijn bedroefd om zijn sterven. Hij heeft zo'n belangrijke plaats in ons midden gehad en hij heeft zoveel voor ons en anderen betekend en naar onze mening is hij te vroeg gestorven.

Bij alles wat wij aan hem te denken hebben, heeft hij nog toegevoegd zijn voorbeeld in ziekte en lijden. We weten dat hij veel geleden moet hebben, niet

alleen lichamelijk, ook geestelijk, dat hij een lange moeilijke strijd heeft gehad, en toch heeft hij geprobeerd anderen daarbij zoveel mogelijk te sparen.

Hij klaagde nooit, eiste nooit, maar verdroeg geduldig. Zijn grootste verdriet was dat hij niet meer kon zorgen voor hen die achterblijven. Zij die hem in zijn lijden hebben meegemaakt, zullen ongetwijfeld veel bewondering voor hem hebben.

Wij kunnen niet beter doen dan voor hem te bidden.

Goede Vader in de hemel, hij die we liefhebben is gestorven. Hij heeft veel geleden. Uw eigen Zoon, onze Heer Jezus Christus, kende zijn lijden en Hij heeft ook dit lijden op zich genomen toen Hij stierf op het kruis.

Mag hij nu, na het dragen van het kruis, binnengaan in de heerlijkheid van Hem, in wie hij heeft geloofd. Zelf heeft Hij immers gezegd: "wie in Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven". En mogen wij hem in die heerlijkheid eenmaal terugzien. Amen.

Dat hij ruste in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden, tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa zeggen wij U hartelijk dank.
De familie