

*In alle stilte ben je heengegaan.  
Maar je blijft in ons verder leven.*

In dankbare herinnering aan  
**Johannes Hermannus Kamphuis**

Hij werd geboren op 22 juli 1917 op erve "het Meuleman" te Beuningen. Op 24 oktober 1956 trouwde hij met Tine Lambers. In tegenwoordigheid van zijn naaste familieleden heeft hij op zaterdag 22 juni het Sacrament van de Zieken ontvangen. Op dinsdagmorgen 25 juni is hij overleden. Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand in Beuningen hebben we op 29 juni hem te ruste gelegd op het parochiële kerkhof.

Moegestreden heeft mijn lieve man, onze vader en opa ons verlaten. Tijdens zijn ziekzijn hebben we geprobeerd hem met liefde en zorg te omringen. Ook zijn broers, zussen, vrienden en bekenden hebben hem de steun gegeven die hij zo verdiende.

De laatste weken voor vaders heengaan werd het stil. Hij kon niet meer de kracht opbrengen om te spreken. Iets dat we van hem niet gewend waren. Thuis was hij altijd het middelpunt van het gezin. Hij toonde voor iedereen een warme belangstelling. Vader

was een lieve man voor zijn vrouw en voor de kinderen. Zijn kleinkinderen waren alles voor hem. Hij genoot van hun komst naar het ouderlijk huis. Zijn houding kenmerkte zich door kalmte en bescheidenheid en de gave om iedereen in zijn waarde te laten.

Vader hield van zijn vertrouwde omgeving, van "t zaand", van de boerderij met de bossen eromheen. Uren kon hij lopen door de omgeving. De laatste jaren toen hij slecht ter been was, werden we wel eens ongerust als hij weer te ver de bossen in was gegaan. Hieruit spreekt ook de wilskracht. Vader had een enorm doorzettingsvermogen. Hij putte dat uit zijn geloof, dat hij intens beleefde op de traditionele manier met veel gebed.

Samen, moeder, kinderen, kleinkinderen en broer, kunnen we terugzien op een fijne tijd met hem.

We moeten hem nu vol vertrouwen uit handen geven aan de Heer. Ons blijven de herinneringen, die we bewaren als een kostbare parel.

Voor uw blijken van deelneming, na het overlijden van mijn man, onze vader, opa en broer, zeggen wij u hartelijke dank.

Tine Kamphuis-Lambers  
Kinderen en kleinkinderen  
Herman