

Dankbaar blijven wij gedenken
JOHANNES LAMBERTUS KAMPHUIS
echtgenoot van
Hendrika Maria Heesink

Pa werd geboren op 29 maart 1916 te Oud Ootmarsum en (na het ontvangen van het H. Oliesel) zeer plotseling overleden op zijn eigen bed te Oud Ootmarsum op 6 februari 1984. De plechtige Uitvaart vond plaats op 10 februari in de parochiekerk van de H. H. Simon en Judas te Ootmarsum, alwaar wij hem op het kerkhof hebben moeten achterlaten.

Heel veel liefde en plezier heeft hij ondervonden in zijn gezin en zijn werk.

De zeer hechte band met ons, moeder en kinderen, brachten hem het geluk wat hij verdiende.

Na een plichtsgetrouw en hard werkend leven heeft hij heel even kunnen genieten van zijn hobby's en wat rust.

Pa was een rustige man die erg behulpzaam en tevreden leefde en zich nooit op de voorgrond plaatste.

Hij heeft veel zorgen in zijn leven gekend, maar door zijn opgewekt karakter bleef hij blijmoedig.

Wij zullen pa erg missen, maar we weten, liefde kent geen scheiding.

Het is moeilijk te begrijpen, maar toch geloven we dat pa gelukkig is. Dit is een grote troost voor ma en ons, kinderen.

Wij zijn erg dankbaar voor de grote belangstelling die wij na het overlijden van mijn lieve man, ons vader en opa hebben ontvangen.

H. M. KAMPHUIS-HEESINK
Oma, kinderen