

†

Uw gebed wordt verzocht voor
Johannes Lambertus
Kamphuis

Weduwnaar van
DRIEKA MAATMAN OONK

geboren 8 December 1880 in Rossum is hij
voorzien van de H.H. Sacramenten der ster-
venden overleden 16 Maart 1953 te Over-
dinkel en begraven 20 Maart op het R.K.
kerkhof aldaar.

De dood maakt een einde aan alle kwalen
van het leven en neemt alle plagen weg.

Waakt, want gij weet niet op welk uur de
Heer komt.

Jezus sprak : Ik ben de Verrijzenis en het
Leven, wie in Mij gelooft zal leven al is hij
ook gestorven, en al wie leeft en in Mij ge-
looft zal niet sterven in eeuwigheid.

Verleen, smeken wij U, almachtige God
aan de ziel van deze, Uw dienaar, vergiffenis
van alle zonden en neem hem op onder
het getal Uwer Heiligen. Gij die leeft en
heerst in alle eeuwigheid. Amen.

ONZE VADER

WEES GEGROET

Heer geef hem de eeuwige rust.

Druk : Fa. Gebr. de Lange, Losser