



In dankbare herinnering aan

## **Joseph Albertus Maria Kamhuis**

Hij werd geboren te Denekamp op 14 november 1937 en overleed, gesterkt door het Sacrament der Zieken, thuis aan de Nosseltweg op 27 februari 1999. We hadden hem 4 maart voor het laatst bij ons tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op het parochieel kerkhof aldaar.

Als jongste uit een gezin van acht kinderen groeide Joseph op als ieder kind van zijn tijd.

Na de lagere school, de vroegere Jongensschool in Denekamp, goed doorlopen te hebben, bezocht hij de Ambachtsschool in Oldenzaal en werd metaalbewerker.

Na enkele jaren gewerkt te hebben bij fietsenmaker Veldhuis in Beuningen en D.M.I. in Denekamp werd hij aangenomen bij Stork in Hengelo, waar hij ongeveer 28 jaar tot volle wederzijdse tevredenheid gewerkt heeft.

Na twee jaar van de V.U.T.-regeling genoten te hebben, werd Joseph, die in zijn leven tot nu toe nooit ziek was geweest, getroffen door een kwaadaardige leveraandoening.

Ondergane behandelingen hadden geen resultaat. Een moeilijke tijd brak aan. Hij wilde zo graag

leven, maar voelde zijn krachten steeds minder worden. Een afmattende moeheid overviel hem. Toch sprak hij niet over zijn verslechterende toestand. Hij wilde er niemand mee belasten. Zijn familie is hem in deze ziekte bijzonder nabij geweest. Met hulp van Thuiszorg en de Stichting Leendert Vriel N.O. Twente voor de nachten is het gelukt om Joseph's laatste levensfase in zijn vertrouwde omgeving thuis door te laten brengen.

Nu hij in vrede is heengegaan laat hij een lege plaats achter. Joseph hield het ouderlijk huis in ere. Zijn broers en zussen, zwagers en schoonzussen waren altijd van harte welkom.

Een kopje koffie was gauw gezet. Ook de neefjes en nichtjes gingen graag naar oom Joseph. Hoeveel chocola en knakworstjes werden er dan niet uitgedeeld? Een echte kindervriend!

Joseph hield van de natuur en was een liefhebber van de jacht. Met zijn trouwe hond Arko, die hij bij leven al verzegd had aan een jachtvriend, kon hij zo genieten van deze sport. Joseph zal gemist worden om zijn gastvrijheid, altijd klaar staan, eenvoud en tevredenheid. Moge God, die hij zo trouw gediend heeft, Joseph opnemen in zijn heerlijkheid.

Joseph, dank voor alles en rust in vrede !

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze broer, zwager en oom betuigen wij u onze oprechte dank.

De familie