

„Wat is een mens,
dat Gij hem gedenkt, o Heer...”.

Gedenkt

MANNY KAMPHUIS

echtgenoot van Trees Frans.

Geboren te Hengelo(O) op 25 januari 1927
overleed hij op zaterdag 3 maart 1984 te

Hengelo, na gesterkt te zijn door het

H. Sacrament der Zieken.

De uitvaart werd gehouden in de

O.L.Vrouwewerk te Hengelo op

aswoensdag 7 maart d.o.v. en daarna

volgde de crematie te Usselo.

Onmachtig is een mens en ons leven is maar
kort en eindig.

We kunnen geen el toevoegen aan onze le-
vensweg.

Zo staan we onmachtig bij de dood van
vader...

Hij kon niet meer, rustig en kalm riep de
Heer van leven en dood hem tot Zich.

We hopen op de Heer, die leeft, de Opge-
stane Heer die over de dood heen mensen
roept tot leven en nieuw leven voor altijd.

Moge vader in die vrede voortleven. Dat bid-
den en dat vragen we, als we aan zijn leven
van 57 jaar in ons midden terugdenken: Hij
heeft geprobeerd een goed mens te zijn voor
ons. Behulpzaam waar hij kon. Blijmoedig
van nature.

De problemen die hij had, trachtte hij voor
zichzelf op te lossen.

Hij was soms recht op de man af in zijn
antwoorden: eerlijk en rechtschapen pro-
beerde hij te zijn voor ons, voor zijn vrien-
den en kennissen.

Hij kende ook zijn tekorten en fouten en
daarom bidden we om Hoop en vergeving.
Heer, neem vader op in Uw koninkrijk en
troost moeder en ons gezin en familie.

Hij mste in vrede....

Voor de vele blijken van medeleven onder-
vonden tijdens de ziekte en na het overlij-
den van mijn lieve man, onze vader en mijn
zoon zeggen wij U hartelijk dank.

B.H. Kamphuis - Frans

Lilian en Peter

H.B. Kamphuis - Brummelhuus

Hengelo(O), maart 1984.