

In onze herinnering en ons gebed blijven wij dankbaar gedenken

Maria Euphemia Anna Kamphuis.

Zij werd geboren te Tilligte op 3 november 1919. In een gelukkig huwelijk van ruim 30 jaar – 27 september 1954 trouwde ze in de H.H. Simon en Judaskerk te Tilligte met Bernardus Johannes Hendrikus Morsink – hebben ze samen de zorg gehad voor hun gezin. Na een langdurige ziekte overleed ze thuis, plotseling maar moedig en klaar voorbereid, op 17 januari 1985.

Na de gezongen Requiemmis op 21 januari d.o.v. hebben we haar lichaam te rusten gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Het gemis van een lieve echtgenote, zorgzame moeder en oma zal gevoeld worden. Heel haar leven heeft moeder hard gewerkt voor haar gezin en zaak. Aanvankelijk kostte het haar vanwege ziekte dan ook moeite om met werken op te houden en te genieten van de schoonheid van bloemen en natuur.

Het enige houvast, dat ons verder doet leven willen wij verwoorden in een gedicht, dat onze echtgenote en moeder ons achtergelaten heeft:

Eenmaal breekt de dag toch aan
dat wij uit elkander gaan
hetzij voor kort, hetzij voor lang
daarvoor ben ik echt niet bang.
Ik ben bereid, wees daarom blij,
huil dus niet, maar bid voor mij.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.

Rust in vrede en bedankt voor alles.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze beminde echtgenote, moeder en oma, betuigen wij u onze nprechte dank.

FAMILIE MORSINK