



Wilt in Uwe gebeden gedenken

**Maria Euphemia Kamphuis**

echtgenote van

**Hermannus Antonius Mensink**

Zij werd geboren 30 Jan. 1879 te Losser voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk overleed zij te Lemselo 11 Jan. 1954. Op 15 Jan. d.o.v. werd zij op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal begraven.

Zij was een lieve moeder, die wij erg zullen missen; doch haar voorbeeld is ons een grote steun. Zij droeg de offers van het leven in echt Christelijke geest. „Uw wil, Vader, geschiede op aarde, zoals in de hemel,” zo waren niet alleen haar woorden, maar ook haar daden, zo droeg zij haar ziekte en gaf haar leven aan haar Schepper weer.

Beste Moeder, gij zijt dood en toch leeft gij bij God. Uw mond zwijgt nu voor ons, maar uw leven spreekt en blijft spreken tot al uw kinderen en kleinkinderen.

„Moge de hemelen zich voor haar openen, de engelen zich met haar verheugen. Neem, Heer uw dienares op in uw Rijk”

(Gebeden der Stervenden)

Rust in vrede

---

J. Loohuis - Koster - Oldenzaal