



*Om je heengaan treuren wij.
Om wat je was, zijn we je dankbaar.*



Dierbare herinnering aan

Maria Gezina Keizer – Kamphuis
‘Marietje’

Ma werd op 25 maart 1923 in het Lutterzand geboren. Na gesterkt te zijn door het Heilig Sacrament der Zieken overleed zij op 29 september 2006 in het V.V.T.O. te Denekamp. Op 4 oktober 2006 hebben wij haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Denekamp.

Ma

*Vaak denken wij terug zoals het vroeger was.
Het eten stond op tafel, en jij deed onze was.
Zorgen hoefden wij ons nooit te maken,
jij regelde al onze zaken.
Pas nu waarderen wij alles,
wat jij voor ons hebt gedaan.
Het gevoel van geborgenheid,
een zorgeloos bestaan.
Bedankt voor alles wat jij ons hebt gegeven,
juist dat heeft ons sterk gemaakt
in ons eigen leven.*

Voor uw belangstelling de afgelopen tijd en uw medeleven na haar overlijden danken wij u oprecht.

G.J. Keizer
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen