

Een dankbare en blijvende  
herinnering aan

### **Susanna ter Braak - Kamphuis**

die op 24 juni 1913 te Albergen  
geboren werd. Ze was gehuwd met  
Johannes Gerhardus Bernardus  
ter Braak, die in 1989 overleed.

Onverwacht stierf zij door een ongeval op  
29 februari 1996. We hebben haar op  
5 maart, na een Uitvaartviering in de  
St. Martinuskerk te Losser, naar haar  
laatste rustplaats begeleid op het  
R.K. kerkhof aldaar.

Zeer plotseling moeten we afscheid ne-  
men van moeder, van oma. Verdriet en  
dankbaarheid vervult ons. Verdriet om het  
verlies, maar ook dankbaarheid voor haar  
leven, haar zorg voor ons, die zij achter-  
laat. Ze was een vrouw die niet stil kon zit-  
ten. Altijd was ze actief. Zo heeft ze voor  
haar gezin geleefd en gewerkt. Ze was  
heel zuinig en spaarzaam en in alles heel  
secur.

Met haar sterke karakter wist ze wat ze  
wilde en ze was er dan ook moeilijk vanaf  
te brengen.

Graag was ze tussen de mensen.

Toen haar man zeven jaar geleden plotse-  
ling stierf, was dat zeer moeilijk voor haar.  
Alleen thuis zitten kon ze niet. Daarom  
fietste en wandelde ze veel. En ze hield  
van de natuur, van bloemen en planten.  
Zo werkte ze heel graag in de tuin.

En altijd was ze trouw in de kerk, dat hoor-  
de bij haar gelovig leven.

Heel gek was ze met Bennie, haar zoon  
en haar enige kleinzoon René had zeker  
ook een bijzondere plaats in haar hart.

Wij bevelen haar nu aan bij God, dat zij le-  
ven mag in Zijn Liefde en Zijn Vrede.

Moeder, oma bedankt voor alles.

Rust in vrede!

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven,  
betoond na het plotselinge overlijden van  
onze moeder en oma.

Bennie en Irene  
René