



Ter herinnering aan  
**THEO KAMPHUIS**

Hij werd geboren in Groot Agelo op 11 augustus 1951.

Theo was een zeer gevoelig mens, hij leefde op de achtergrond en was trots op z'n vrouw en kinderen.

Vijf jaar geleden is hij in Polen getrouwd met Gosia.

Met de hele familie waren we getuige van dit huwelijk, waar we allen een prachtige bruiloft hebben meegemaakt. Het geluk kon voor hem niet op.

De geboorte van Tanja bracht hem veel vreugde. Hij was een zeer gelovig mens, hij was God bijzonder dankbaar voor z'n gezin. Ook voor Artur was hij een echte vader, hij was een grote kindervriend.

Heel bijzonder hebben we dat ervaren, toen hij na de dood van zijn zwager Jan van der Aa, bijna 5 jaar bij zijn zus Ria, met drie kleine kinderen, het gebroken gezinsleven daar met inzet van zijn hele persoon heeft gedeeld, de kinderen waren hem alles en omgekeerd.

Helaas heeft z'n huwelijk met Gosia niet langer dan 5 jaar mogen duren.

Door slechte arbeidsomstandigheden is hij de laatste paar jaar bij tijden werkloos geweest. Dit heeft hij slecht kunnen verwerken, want hij was een goede vakman.

Omstreeks Pasen werd Theo ziek, een ongeheelrijke ziekte sloopte zijn lichaam.

Toch nog vrij plotseling is Theo op 3 augustus 1994 in zijn eigen huis, vorig jaar gebouwd en waar hij zo gelukkig mee was, overleden.

We hadden Theo 8 augustus voor 't laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, waarna wij hem te rusten hebben gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Dene-kamp.

Theo, rust in vrede.

In liefde blijven wij met elkaar verbonden.

Wij bedanken iedereen voor de belangstelling, het medeleven en de steun tijdens zijn ziekte en bij het overlijden van Theo.

Gosia, Artur en Tanja