

In dankbare herinnering aan

Theo Kamphuis

echtgenoot van Marietje Oude Griep

Hij werd geboren op 6 februari 1930 in Tilligte en overleed na een moedig gedragen ziekbed op 17 juli 1999 in het ziekenhuis te Oldenzaal. Op 20 juli 1999 hebben we hem voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Eucharistie in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp.

Op 21 juli hebben wij in besloten kring afscheid van hem genomen in het crematorium te Usselo.

Geboren in Tilligte was hij de op één na jongste uit een gezin van zeven kinderen. Op 18 april 1959 trouwde hij met Marietje Oude Griep. Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters, Astrid en Ingrid. Heel zijn leven heeft Theo hard gewerkt. Van beroep was hij bankwerker in de metaalindustrie. In zijn vrije tijd heeft hij jarenlang als kelner gewerkt bij Tante Sien en bij Vos in Ootmarsum. In de vrije tijd die hij nog had, ging hij graag de natuur in of met zijn kinderen vliegtuigen kijken in Enschede. De laatste jaren heeft Theo nog mogen genieten van zijn drie kleinkinderen. De kleinkinderen waren hem alles. Omgekeerd kwamen de kleinkinderen ook graag bij hem op bezoek. Hij was een hele lieve opa en zal door de kleinkinderen erg gemist worden.

Naast een harde werker was Theo ook een echt gezelligheidsmens. Graag zocht hij andere mensen op. Iedere dag ging hij even koffie drinken bij zijn dochter Astrid. Ook bij hem thuis was iedereen welkom. Theo kreeg al vroeg last van zijn gezondheid.

Hij werd gedwongen te stoppen met werken. Daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Zes jaar geleden is Theo echt ziek geworden. Een lange lijdensweg begon, waarbij hij vaak in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Op zaterdag 17 juli 1999, na de zoveelste ziekenhuisopname, overleed hij in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen in alle rust op 69-jarige leeftijd.

Een groot kerkganger was Theo niet, maar wel een diepgelovig man. We geloven dat Theo, die in zijn leven op God heeft gebouwd, nu over de grens van de dood heen bij Hem is thuisgekomen en zonder ziekte en pijn mag rusten in vrede.

*Theo, bedankt voor alles,
we zullen je nooit vergeten!*

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw gebed tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Fam. Kamphuis