





In dankbare herinnering aan

## Toon Kamphuis

echtgenoot van Johanna Maria Engelbertink

eerder gehuwd geweest met  
Susanna Johanna Bekhuis

Hij werd geboren op 10 november 1912 te Beuningen en overleed vrij onverwacht thuis op 27 oktober 1998. Wij hebben hem voor het laatst in ons midden gehad op 31 oktober tijdens de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk te Noord Deurningen, waarna we hem ter ruste hebben gelegd op de R.K. Begraafplaats, aldaar.

Pa Kamphuis: overleden, plotseling uit ons midden weggerukt. Weg uit het aardse bestaan. Weer verenigt met ma en Mariët.

Het verlies waar hij zoveel verdriet om heeft gehad.

Gelukkig heeft hij daarna samen met tante Marie nog mogen genieten van een paar fijne jaren. Toen kwamen ook zijn aanstekelijke gezelligheid en gestoei met kleinkinderen weer terug.

Zijn eenvoudige hartelijkheid zorgde voor een prima sfeer in ons gezin.

Zijn vooruitstrevendheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen hebben altijd heel stimulerend gewerkt. Hebben ervoor gezorgd dat wij ons allemaal naar beste vermogen hebben kunnen ontplooien.

Om dat te realiseren moest er hard gewerkt worden. Toch was er altijd ruimte en tijd voor kaartclubs, spelletjes en fietstochten (tot in het hoge noorden). Ook de parochie kon op hem rekenen als kerkmeester en collectant.

Kenmerkend bij alles wat hij deed was zijn vertrouwen in God, waarbij de rozenkrans in goede en slechte tijden een enorme troost was.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We zullen hem in onze gebeden blijven gedenken.

Voor uw deelneming en medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne opa, danken wij u hartelijk.

Marie, kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen

Denekamp, 27 oktober 1998