

Herinneren wij ons in gedachten en gebed

TRUUSJE KAMPHUIS,

oud 7 jaar, die kort na haar Eerste H. Communie bediend en gevormd werd en bewust haar jonge leven teruggaf aan den Goddelijken Kindervriend, Die haar om haar onschuld terugriep van deze aarde. Zij overleed de 11e Juli 1950 en werd begraven de 14e Juli d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal

Wij hadden 't, en 't is heen getogen,
Wij minden 't, en 't is weggevlogen.
Naar wien...? Naar God dien 't gaarne zag,
't Is God alleen die 't hebben mag.

Was 't elders heen, ik zou bevechten
Die 't roofden, en mijn vaderrechten
Doen gelden tot den dood toe!... Neen,
Gij hebt het God, en Gij alleen.

O, onze Vader, dat Uw wille
Geschiede..., En daarmee zwijg ik stille
Zo hier, als in de lufenis
Des hemels waar ons kindjen is.