

Gedenk in uw gebed en bewaar
in uw herinnering

Herman Johan Kamphuis op Heghuis

sinds 29 september 1965 weduwnaar
van Hendrica Maria Johanna Morsink.
Hij werd geboren te Denekamp 7 fe-
bruari 1923 en overleed aldaar 31 janua-
ri 1989. Na de Eucharistieviering,
waarin wij God bedankt hebben voor
zijn zorgend leven temidden van ons,
hebben wij hem 3 februari d.o.v. be-
graven bij moeder op het kerkhof van
de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Herman Kamphuis was een eenvoudi-
ge en rustige man, die niet op de voor-
grond wilde staan, maar wel plichts-
getrouw en met volle inzet geleefd en
gewerkt heeft en daarbij nooit tot mor-
gen uitstelde wat hij vandaag nog kon
doen.

Daarbij stond zijn gezin op de eerste
plaats. Het is voor vader en voor ons
een zware slag geweest toen moeder
zo jong van ons gezin heen moest
gaan. Daar heeft vader lang en erg
onder geleden. Toch bleef hij met nog
meer zorg bij zijn kinderen en wist

hen een juiste weg te wijzen naar een
goede toekomst. Toen de kleinkinde-
ren kwamen heeft dat zijn leven zeer
verblijd. Hij hield zielsveel van hen.
Maar ook buiten ons gezin maakte
vader zich dienstbaar. DOS '19 mocht
van zijn diensten profiteren en ook het
Kruiswerk zal hem dankbaar gedenken.
Bij meerdere mensen onderhield hij de
tuin. Ook zal de kerkgemeenschap hier
een trouwe en meelevende parochiaan
aan hem missen.

Een rijk en welbestede leven is naar
menselijke opvattingen te vroeg afge-
sloten, maar God zal met welgevallen
neerzien op zijn trouwe dienaar en hem
opnemen in zijn Rijk, waar hij nu weer
met moeder verenigd is.

Rust in vrede en blijf bij God aan ons
en onze gezinnen denken.

Voor uw medeleven en belangstelling,
betoond na het overlijden van onze
lieve zorgzame vader en opa, betuigen
wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen