



Gedenkt in uw gebeden

GEERTRUIDA MARIA OUDE KAMPHUIS

Zij werd 15 januari 1913 te Deurningen geboren. Volkomen onverwachts ging zij in de morgen van 22 september 1965 van ons heen, gezalfd met de olie der zieken. De uitvaart had plaats in de parochiekerk van de H. Plechelmus te Deurningen 25 september d.a.v., waarna wij haar lichaam in afwachting van de verrijzenis ten eeuwigen leven, te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Ze was een zorgzame, goede vrouw. Altijd was ze thuis, werkte en zorgde en was goed voor iedereen: Jarenlang verpleegde ze haar moeder met veel zorg en liefde. Daardoor raakten deze twee steeds meer aan elkaar gehecht. De scheiding door de dood van haar moeder kon dus geen lange scheiding zijn. Spoedig is ze haar gevolgd. Wel ging ze plotseling van ons heen, zonder een woord van afscheid. We weten echter, dat ze nu gelukkig is.

Mijn beste broer, samen hebben we lief en leed gedeeld. Je staat er nu alleen voor en ik begrijp, dat het zwaar voor je is. Maar treur niet om mij. Ik ben gelukkig bij moeder en wij zullen met je blijven. Wees sterk, vertrouw op de liefde van je medemensen en ze zullen je helpen. Houd goede moed.

Vader in de hemel, Uw wegen zijn voor ons vaak moeilijk te begrijpen, maar geef ons kracht om dit verlies te dragen. En wij bidden U, moge voor haar de vreugde van het zijn-bij-U werkelijkheid zijn.