



Ter herinnering aan

JOKE OUDE KAMPHUIS

echtgenote van JOHNNY VAN DER ZANDE

moeder van HAROLD en EMIEL.

Joke werd op 14 december 1947
te Borne geboren.

Door een noodlottig verkeersongeluk in Almelo werd zij plotseling uit ons midden weggenomen op 23 augustus 1983. Op 29 augustus hebben we in de O. L. Vrouwekerk te Hengelo Ov van haar afscheid genomen en haar daarna te rusten gelegd op het r. k. kerkhof.

Joke was iemand die altijd heel hartelijk, spontaan en eerlijk met iedereen omging. Ze hield zielsveel van Johnny. En voor haar kinderen Harold en Emiel was ze één en al zorg. Haar gezin ging bij haar altijd voor. Ze stond altijd voor iedereen klaar. Voor haar ouders was haar niets te veel. Iedereen, van klein tot groot, kon altijd bij haar terecht. Ze wist een band te scheppen tussen mensen, ze was heel gastvrij en alles kon bij haar. „Doe ik wel“, was altijd haar spontane reactie. Ze ging recht door zee, hield van doorpakken en zei altijd rechtuit wat ze er van dacht, zonder een blad voor de mond te nemen.

Door haar opgewekte en blijde karakter en haar openheid voor iedereen heeft ze voor haar familie en voor veel mensen in de buurt en de vriendenkring heel veel betekend. Ze leefde mee met het wel en wee van alle mensen die ze ontmoette.

Ze had nog zoveel plannen en ambities. Samen met Johnny heeft ze een zaak opgezet. Ze was daarbij voor hem een grote steun. Plotseling werd echter haar leven op onze aarde afgebroken. Er zijn geen woorden voor. Waarom moest dit gebeuren? Joke had een groot vertrouwen in God. Moge ze nu vanuit Gods nabijheid ons helpen om het verlies en de leegte te kunnen dragen.

Joke, bedankt voor alles. We vergeten je nooit. Denk nu ook aan ons en help ons.

Voor Uw meeleven bij het plotselinge heengaan van mijn onvergetelijke echtgenote en onze lieve mamme, danken we U van harte.

Johnny, Harold en Emiel
van der Zande

Hengelo Ov, augustus 1983