

In liefdevolle herinnering aan

Rikie Oude Kamphuis

* 29 januari 1936

† 23 februari 2007

*Voor uw bliken van medeleven betoond
na het plotselinge overlijden van Rikie,
danken wij u hartelijk.*

Gerhard en Helina
Albert en Emma
Klein- en achterkleinkinderen

Momenten die zijn er elke dag..
Een moment met een traan,
een moment met een lach.

Momenten van liefde,
tederheid en trouw.
Momenten van afscheid,
verdriet en van rouw.

Moment van afscheid
bijna niet door te komen,
waardoor je voor altijd
weg zou willen dromen.

Dan wordt er een hand
op je schouder gelegd,
dat is een moment
waarbij niets wordt gezegd.

Je krijgt weer moed om verder te gaan,
kracht gesteund en gelouterd,
in dit woelige bestaan.