

Wil in uwe godvruchtige gebeden gedenken
DE ZIEL VAN ZALIGER:

**Hendrikus Fredericus Wilhelmus
Kampschreur,**

Echtgenoot van
**ALEIDA CORNELIA HENDRINA
VAN EMDEN.**

De overledene werd geboren te Arnhem den
11 Januari 1851, overleed aldaar na een lang-
durig lijden, meermalen gesterkt met de
H.H. Sacramenten der Kerk, den 11 April
1906 en werd begraven den 14 April 1906
op het R. K. kerkhof.

Een beproevend lijden heeft de Heer hem
laten overkomen, opdat zijn geduld, evenals
die van den heiligen Job, den kinderen tot
voorbeeld zou zijn. Tob. II. 12.

De dood is beter dan een bitter leven en
de eeuwige rust beter dan een voortdurende
ziekelijkheid. Ps. XXX. 17.

In alles op God vertrouwende is hij ge-
storven. II Mach. VII. 40.

Zijt ook gij bereid, want de Zoon des men-
schen zal komen op een uur, dat gij niet weet.
Math. XXIV. 44.

Kinderen, weest eensgezind, houdt uwe
moeder in eere en luistert naar mijne laatste
vermaningen.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Hij ruste in vrede.

F. van Rheden, koster.