

TER GEDACHTENIS

van wijlen den Heer

JAN HENDRIK KAMPSCHREUR,

geboren te ARNHEM op 6 Sept 1891, overleden
te ARNHEM op 26 Jan. 1919, na geduldig
smartelijk lijden, en op 30 Jan. 1919 be-
graven aldaar.

In de helft van mijn jaren
Word ik grafwaarts heen gedragen,
Als een veldbloem viel ik af
Voor jaren stond die bloem te bloeien
Heden wierp de zonnegloed
Mij gadeloos in het graf

Moeder, Broeders, Zusters!
Laat den moed niet zinken
Als in uw oog een traan komt blinken
Maar draagt met moed uw lot
Vrienden bouwt niet op uw jaren,
Die als dampen henen varën,
Een eerlijk en rechtvaardig leven
Doet u voor den dood niet beven

Vrienden gedenkt mij in uw leven,
Vooral gij die nog kort geleden
Mijne beste vrienden waard.
Vreedzaam kwam de dood mij halen,
Wroeging werd ik van bewaard,
Daarom was de dood geen strijden;
Leeft rechtvaardig op deez' aard.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE!

Amen