

*Aan allen die zich met mij verbonden voelen*

*Ik dank jullie  
Voor alles wat ik van jullie mocht ontvangen  
Voor jullie verbondenheid met mij  
Voor jullie trouw in zorg en liefde  
Die mijn verdriet hebben gedeeld  
Die mij hebben laten delen in het geluk*

*Ik dank jullie  
Die in stilte aan mij hebben gedacht  
Die heel attent waren  
In de kleinste dingen van de dag  
Die mij konden troosten  
Die mij kracht en energie gaven*

*Ik dank jullie  
Die mij konden bezielen  
Die een bevrijdend woord konden spreken  
Die konden luisteren  
Die zo maar nabij waren  
Die mij rust konden geven*

*Ik dank jullie  
Voor wie ik iets mocht betekenen  
Die mijn liefde durfden te ontvangen  
Die op mij konden wachten  
Die mij een kans hebben gegeven  
Die mij konden vergeven*



*Gaat de zon  
als een genade over je op*

*Wieken vogels  
zwaar van vrede  
welwillend door je bestaan*

*Vibreert de kosmos  
ademt een verre,  
een zeer nabije God*

*Je hoort muziek  
het wonder voltrekt zich*

*Verrukt kom je thuis  
in het landschap van je ziel*



## **Fien Hendriks-Kampshof**

\*16 maart 1938  
Harreveld

† 3 mei 2002  
Enschede

Voor uw bliken van belangstelling  
en medeleven zijn wij u  
ontzettend dankbaar.

Henny  
Roy en Helen  
*Luuk*  
Koen