



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
GRIETJE AUKES KAMSTRA,

ECHTGENOOTE VAN

ANNE IJGES DAMSMA,

overleden te *Irnsum*, den 12 Junij 1886, in
den ouderdom van 42 jaren, na meermalen
voorzien te zijn met de H.H. Sacramenten
der stervenden, en begraven op het
R. C. kerkhof aldaar.

Ten laatste na hare 6 kinderen is ook de
moeder gestorven. — De menschen echter die
het zien, begrijpen niet en nemen niet ter
harte, dat dit eene genade en eene barmhartig-
heid Gods is jegens zijne heiligen en eene
vaderlijke zorg voor zijne uitverkorenen.

WOORDEN UIT DE H. SCHRIFT.

Dierbare echtgenoot! ween niet over mijn
dood; verheug U veeleer, dat ik in het huis
van den Hemelschen Vader het loon mijn
werken ontvang; en daar op U wacht, om,
met U vereenigd, voor eeuwig gelukkig te
leven.

H. EPHREM.

Genadige Heer Jezus! geef haar de eeuwige rust.