



„God heeft hem getrouw bevonden in de beproeving en zal hem de kroon van het leven geven”.

Ter gedachtenis aan

MATHEUS LAMBERTUS DE KANTER

echtgenoot van

Johanna Antonetta Adriana Schram

Geboren te Ginneken op 23 november 1905 en overleden te Breda in het Laurens-ziekenhuis op 16 maart 1969.

Een onverdroten werkzaamheid was zeker het kenmerk van deze christen-man.

Onvermoeld en met de grootste zorg werkte hij als opvoeder van de kinderen zowel in school als in het intiemere leven van de huiselijke kring. Daarnaast heeft hij zijn beste krachten gegeven aan het verenigingsleven.

De rust, die hij zichzelf nooit gunde, heeft God hem opgelegd.

Een ongeneeslijke ziekte tastte hem aan en werd zijn zware kruis.

Dank Heer, voor de jaren, die ik in krachtige levensbloei heb mogen werken. Dank Heer, ook voor de tijd van lijden. Wat ik deed Heer, en wat ik leed, neem het genadig aan met de offergave van Christus.

Dierbare vrouw, het kruis is troost. Knielt neer voor het kruis, waaraan eens iemand de droevigste dood stierf, die gevolgd werd door de grootste blijdschap.

Goede kinderen en kleinkind, liefde is sterker dan de dood. Laat mijn leven in jullie doorgaan. Bidt voor mij. Weest sterk. En moge mijn aandenken jullie troost en berusting geven.

Voor de belangstelling en het medeleven, door U betoond, betuigen wij U onze hartelijke dank.

Familie de Kanter.

Chaam, 19 maart 1969.