



"de Heer is mijn Herder"
(psalm 23)

In dankbare herinnering aan

Jan Cornelis Kappenburg

Geboren te Groningen op
29 juni 1917.

Sinds 28 september 1939
echtgenoot van
Phelemina Elisabeth Donderwinkel.
Overleden te Glanerbrug op
8 maart 2003.

Na een zeer arbeidzaam leven, in dienst aan God, zijn medemensen en vooral zijn gezin, is mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa in alle vrede ingeslapen.

Zijn leven was dienstbaar zijn op alle terrein. Niet omdat het zijn plicht was; hij liet zijn geloof zien in wat hij deed en wie hij was.

Bij alle verdriet om het gemis, zijn wij dankbaar dat hij zolang bij ons was. Na dit leven van dienstbaar zijn en de vredige manier van sterven, geloven wij dat hij rust zal vinden bij God.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter gedachtenis aan mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

P.E. Kappenburg-Donderwinkel
kinderen en kleinkinderen