

Gedenk in Uw gebeden

BERNARDUS JOSEPH KAPTEIN

echtgenoot van

Gezina Wilhelmina Klieverik

eerder weduwnaar van

Johanna Maria Snijders

Hij werd geboren op 27 maart 1901 en is voorzien van de sacramenten der zieken overleden te Rossum op 16 april 1981. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis.

Men biedt weerstand aan het vuur, het water, het zwaard, men weerstaat geweld en legers, maar de dood komt en er is niemand die tegenstand biedt : hij overwint allen.

Zijn krachten verlieten hem, zijn gelaat veranderde en machteloos moest hij toezien, hoewel hij nog zoveel had willen doen. Waakt, want ge weet niet op welk uur de Heer zal komen. Gelukkig de dienstknecht die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden.

Wij bidden U Heer, geef aan Bernardus Kaptein de plaats van verkwikking, licht en vrede. Verkwikking na een moeilijke strijd van het leven. Licht, na de

tocht door de duisternis van dit leven. Vrede, na de levensstrijd.

Lieve vrouw en kinderen. Weent niet te zeer om mij. Bij God zullen we elkaar in vreugde terugzien. Blijft voor mij bidden. Vanuit de hemel zal ik jullie voorspreker zijn bij God.

Maria, Moeder van altijddurende bijstand
Bid voor ons.

De familie Kaptein dankt U allen voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare man en vader.

Rossum, april 1981