

Dankbaar gedenken wij

DINI KAPTEIN

Zij werd geboren in Oldenzaal op 26 mei 1909. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is zij overleden op 2 juli 1988. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de St. Antoniuskerk en haar daarna begeleid naar het crematorium te Usselo.

Wanneer wij spreken van overlijden dan geven we daar ook mee aan dat nu, bij het sterven, alle lijden over is. Dat geldt voor haar ook, want de laatste weken waren pijnlijk voor haar en we zijn dan ook dankbaar dat zij uit dat lijden is verlost.

Zij was een vrouw die bescheiden in het leven stond, maar met volle aandacht voor alles om haar heen. Zij had oog voor de noden van de mensen en voelde zich nooit ergens te goed voor.

Haar aandacht en inzet gebeurde echter altijd in eenvoud en onopvallend, zoals in de H. Schrift staat :

"Laat uw linker hand niet weten wat uw rechter hand doet".

We zouden haar geen recht doen als we haar gingen ophemelen, door haar talenten en kwaliteiten allemaal te releveren. Maar we doen haar het meest recht als ieder op zijn of haar eigen wijze de herinnering aan haar bewaart zoals hij of zij haar gekend heeft en er dankbaar mee verder leeft.

Moge God haar nu van ons overnemen en voor haar zorgen. Daarvoor bidden wij met de woorden :

"Heer onze God,
neem Uw dienaress op in Uw liefde
die sterker is dan de dood,
zodat zij nu voor eeuwig
een thuis heeft bij U".

Rust in vrede

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling zijn wij u allen zeer dankbaar

De familie.