

Ter herinnering aan

FRANS KAPTEIN

Hij werd geboren op 31 oktober 1943 te Weerse-
lo en overleed op 17 februari 1994 in het zieken-
huis te Enschede. Op 22 februari 1994 werd hij
gecremeerd te Usselo.

Frans was een man die hield van de eenzaam-
heid en de natuur.

Vroeger was hij een goede oppas voor z'n neef-
jes en nichtjes. Zo ging hij zondags met ze
zwemmen in Denekamp en daarna naar de
speeltuin in het Lutterzand.

Toch heeft hij in z'n te korte leven veel van de
wereld gezien. Zo is hij ook voor z'n werk in het
Midden Oosten geweest. De laatste jaren woon-
de hij in Duitsland waar hij kon tuinieren op zijn
eigen manier. De windmolen draait nu nog in z'n
tuin in Gildehaus.

Frans was ook iemand die meestal zijn eigen
gang ging, hij wilde niemand tot last zijn. Maar
als je hem nodig had, stond hij altijd voor je
klaar.

Tijdens zijn ziekte werd het langzaam maar zeker
duidelijk dat Frans niet lang meer in ons midden
zou zijn.

Met het heengaan van Frans, sterft er ook in on-
ze harten een stukje.

Droevig en dankbaar hebben wij afscheid van
hem genomen.

Auf wiedersehen, Frans.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van Frans, bedanken
wij U oprecht.

Familie Kaptein

De Lutte, februari 1994
Beatrixstraat 44