

Gedenk in Uw godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

GERRIT JAN KAPTEIN

Weduwnaar van
GEERTRUIDA OUDE NIJHUIS

geboren te Weerselo 5 Juni 1853, voorzien
van de H.H. Sacramenten der stervenden,
overleden te Losser 28 Januari 1943 en
begraven 1 Febr. op het R.K. Kerkhof aldaar.

Van krachten uitgeput stierf hij in een
gelukkigen ouderdom en op gevorderden
leeftijd gekomen tot de volheid der dagen.
Gen. 25, 8.

De ouderdom is een eerekroon ; hij wordt
gevonden op den weg der gerechtigheid.

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijn
dagen doorgebracht. Hij was eenvoudig en
oprecht en hij is waardig in de gedachtenis
der goeden te blijven. Tob. 1, Mach. 7.

Dierbare kinderen en kleinkinderen : Ik
weet dat ge met liefde en met zorg mijn
laatste jaren hebt verzorgd, ik dank u voor
alles. God zal het u loonen.

Ik ga naar den schoonen hemel om voor
eeuwig gelukkig te zijn bij God.

Weest geloovig en dient God oprecht naar
de waarheid uws harten.

Denk ook aan mij in uw gebeden.

ONZE VADER - WEES GEGROET.