

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

SUSANNA KAPTEIN

die aan het Lossersevoetpad te Losser geboren werd 20 april 1887. In de Maria Geboorteparochie te Losser huwde zij 19 febr. 1908 met **Hermann Burlink**, die reeds 14 mei 1943 stierf. Susanna ontving de ziekensakramenten en sloop rustig weg 30 mei 1978 aan de Broekhoekweg 6. Op het Maria Geboortekerkhof werd zij bij haar dierbare man begraven vrijdag 2 juni 1978.

Was zij de sterke vrouw uit het evangelie? Zij was bijzonder lief voor haar man, voor haar zoon Hendrik en dochter Truida. Zij verzorgde haar vader op onnavolgbare wijze en die werd ook bijna 90 jaren. Later was zij vol belangstelling voor haar 12 kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen.

Ja iedere mens, die in haar familiekring binnenkwam, ontmoette een zeldzame vrouw, die voor iedereen een vriendelijk woord had, veel belangstelling toonde, nooit mopperde, integendeel erg geduldig was, geen ruzie kon verdragen en bij dit alles nog tijd wist te vinden om hulp te bieden, waar anderen geen kans zagen om klaar te komen.

Iedereen noemde haar opoe, want de tijd van oma was zij ontgroeid en wie zou een betere

naam kunnen vinden. Zij was de centrale van vele gezinnen en mensen. En daarvoor hebben wij (nog) geen passende naam.

Nooit is opoe in een ziekenhuis geweest. Altijd droeg zij de rozenkrans „mijn kameraad“, bij zich. Ze waardeerde haar bijzondere verzorging in huis en vond het prettig, dat de familieleden zo spontaan bij haar kwamen. Susanna was zelf erg dankbaar. Heer, daarom durven wij U vragen: mag zij van U ontvangen de onvergankelijke, onbederfelijke, on-aantastbare erfenis, die is weggelegd in de hemel, voor de mensen van goede wil.

Voor de vele blijken van belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder en opoe zeggen wij u hartelijk dank.

FAMILIE BURINK

Losser, mei 1978
Broekhoekweg 6