

In dankbare herinnering aan

## Suze Kaptein

echtgenote van Jan Kaptein

Suze werd geboren op 1 januari 1930 in Lemselo. Na een langdurige ziekte is zij op 15 augustus 1996, het feest van Maria Hemelvaart thuis aan de Eschstraat in Oldenzaal, heel rustig en voorbereid overleden. Met velen hebben wij in de Drieëenhedskerk afscheid van haar genomen. Dit is gebeurd tijdens een Eucharistieviering, waarbij het dameskoor, haar koor, gezongen heeft. Daarna hebben we haar begeleid naar het crematorium in Usselo.

De grote wens van Suze was om thuis te mogen sterven. De liefdevolle zorg van Jan en de andere familieleden hebben haar goed gedaan. Zij, die dagelijks klaarstond voor anderen is tevreden van ons heengegaan. Op dat moment had ze zich goed voorbereid. In kleine kring heeft Suze het Sacrament van de Zieken ontvangen. Omdat ze het einde voelde naderen heeft ze bewust afscheid kunnen nemen. Niet alleen van haar broers en zussen, maar ook van de neven en nichten en zeker ook van hun kinderen.

Haar solide karakter legde een glimlach rond haar lippen; alles was immers in orde. En met haarzelf en met het regelen van haar uitvaart. Zij is Suze gebleven tot het bittere einde: een gelovige, standvastige vrouw. Ze wist wat ze wilde, ze heeft altijd hard gewerkt en wilde ook dienstbaar zijn. Dit kwam vooral tot uiting door haar lidmaatschap van het parochiële Dameskoor. Daar was ze helemaal op haar plaats. Ze was een grote steun voor Jan in het bedrijf.

Vijf jaar geleden openbaarde zich de eerste ziekteverschijnselen. Het werd voor haar een lijdensweg; er waren goede en kwade momenten. Zij stelde zich vaak de vraag; waarom.

Een opmerking, die ze in haar leven meerdere malen heeft laten horen. Maar steeds opnieuw wist Suze zich gesteund door Jan en vele familieleden en vrienden om haar heen. Zij is nu thuis bij God en dat heeft ze verdiend.

*Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht  
Hoe moeilijk is het vechten bij 't ontbreken van kracht  
Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven  
heb jij ons een goed voorbeeld gegeven.*

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van Suze ben ik U erg dankbaar.

Jan Kaptein.