

Wij zullen in dierbare herinnering
blijven gedenken

Johanna Harmina Karsten

echtgenote van
JOHAN ANTONIUS HUTTEN

Zij werd geboren te Coevorden op 5 december 1914. Zij overleed te Rijssen op 8 september 1983. Haar lichaam werd gecremeerd op 13 september d.a.v.

Zij leefde zoals zij was: eerlijk, sober en rechtvaardig. Zij deed haar plichten met hart en ziel. Zij was bijzonder in het gewone. Hoe intens kon zij genieten van haar gezin. Voor haar kleinkind had zij een speciale plaats in haar hart. Telkens weer keek zij met verlangen uit naar de komst van haar schoonzoon, dochter en kleinkind. Dit waren voor haar onvergetelijke weekends.

Nu zij van ons is heengegaan beseffen wij pas, wat zij voor ons heeft betekend.

Een grote leegte heeft zij nagelaten. Een moeder sterft nooit alleen. Moeder stierf gerust, omdat zij wist dat de dood voor haar een opgaan naar de Vader in de Hemel is.

DANKBETUIGING

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma zeggen wij u onze oprechte dank.

*J. A. Hutten
Kinderen en kleinkind*

Rijssen, september 1983